

ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 2^ο

Το σχολείο μου: κάπως διαφορετικό, αλλά ίσως όχι και τόσο



Τα σχολεία είχαν ήδη ξεκινήσει και ο Κορονάκος είχε αρχίσει να νιώθει όλο και καλύτερα στη νέα κατάσταση. Η αλήθεια είναι πως ανησυχούσε για το πώς θα ήταν τα πράγματα στο σχολείο φέτος, μα κυρίως είχε αγωνία για το πώς θα

ήταν η καινούρια τους δασκάλα. Πριν όμως ανοίξουν τα σχολεία, συνέβη κάτι που δεν το περίμενε: Η δασκάλα έγραψε ένα γράμμα προς όλους τους γονείς και τα παιδιά. Τους έλεγε πράγματα για τον εαυτό της, γιατί διάλεξε να γίνει δασκάλα, ποια ήταν τα αγαπημένα της χόμπυ, τι αγαπάει πιο πολύ στο σχολείο, μα κυρίως το πόσο ανυπομονούσε να τους γνωρίσει όλους από κοντά! Ήθελε με τον δικό της χιουμοριστικό τρόπο να καλωσορίσει τα παιδιά και να κάνει μία πρώτη επικοινωνία με τους γονείς. Ο Κορονάκος ενθουσιάστηκε μόλις διάβασε το γράμμα και η αγωνία του μετατράπηκε σε ανυπομονησία! Περίμενε πώς και πώς να τη γνωρίσει από κοντά. Θα ήταν έτσι όπως την είχε φανταστεί; Τι λέτε;



Μμμ.. τελικά είχε πιο μακρύτερα μαλλιά και ήταν πιο ψηλή σε σχέση με το πώς την είχε φανταστεί. Αλλά δεν έπεσε έξω στο πόσο καλή ήταν. Ήταν πολύ χαρούμενος που είχε μια τόσο γλυκιά δασκάλα!

Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, και το σχολείο και τα διαβάσματα, ένα μόνο θέμα υπήρχε: δε του άρεσε η μάσκα! όχι τόσο γιατί τον ενοχλούσε αλλά κυρίως γιατί δε μπορούσε να συνεννοηθεί με τους φίλους του. Έπρεπε να μιλάει δυνατά αλλά και πάλι μπορεί να μην τον καταλάβαιναν κάτω από τη μάσκα, ειδικά στο διάλειμμα όταν ο φίλος του ο Αντρέας έβγαινε από την απέναντι τάξη. Έπρεπε λοιπόν να βρει ένα τρόπο να

συνεννοούνται αλλά... χωρίς να φωνάζουν! Εκείνη την ώρα ως δια μαγείας του 'ρθε μια ιδέα: «θα φτιάξω με τους φίλους μου μία συνθηματική γλώσσα που θα χρησιμοποιούμε μόνο τα χέρια και τα μάτια!». Ξάφνου το προσωπάκι του έλαμψε! Πήρε λοιπόν ένα χαρτί και έγραψε κάποιες πρώτες λέξεις και δίπλα το συνθηματικό που θα έκανε με τα χέρια:

Μ'αρέσει η ιδέα: (like)



Δεν μου αρέσει: (dislike)

Και μετά έγραψε κι άλλες λέξεις με τα συνθηματικά τους όπως «πάμε για μπάλα», «παίζουμε κυνηγητό»... Είχε φτιάξει σχεδόν μία δική του γλώσσα! Η αλήθεια είναι πως η ιδέα του άρεσε όχι μόνο στους φίλους του αλλά και στην κυρία Ζωή! «Είναι αλήθεια ότι η μάσκα μας δυσκολεύει να καταλάβουμε καλά τους άλλους, Κορονάκο. Χρειάζεται πλέον να μιλάμε πιο αργά και καθαρά για να μας καταλαβαίνουν οι γύρω μας. Όσο για το πως νιώθουμε, τώρα που τα προσωπάκια μας είναι κάπως καλυμμένα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την δική σου γλώσσα στην τάξη! Έτσι θα μπορώ να ξέρω αν κάποιος νιώθει άσχημα! Τέλεια η ιδέα σου Κορονάκο!», είπε η δασκάλα και του έδειξε μία καρδούλα με τα δάκτυλά της.



Τελειο: (καρδούλα)

Εσύ ποιους τρόπους έχεις βρει να επικοινωνείς με τους φίλους σου; Θα χαρούμε να τους μοιραστείς μαζί μας! Στείλε στο email των φίλων iolina@koronakos@gmail.com