

# ΙΟΛΙΝΑ & ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 1<sup>ο</sup>

Ένας ύπουλος Εχθρός

Θυμάστε για το απίστευτο που σας είπαμε ότι συνέβη;

Ήταν κάτι που φαινόταν πολύ τρομακτικό! Ένας πολύ κακός, αόρατος εχθρός επισκέφτηκε διάφορες χώρες και έφτασε και στη χώρα μας. Βάλθηκε να μας αρρωστήσει όλους. Κανείς δεν ξέρει πως να τον αντιμετωπίσει! Η μόνη λύση



είναι να τον κλείσουμε **ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ!** Έτσι λοιπόν κλειστήκαμε όλοι μέσα. Και όταν ο μπαμπάς ή η μαμά μπαίνουν στο σπίτι πλένουν καλά τα χέρια τους με σαπούνι και αλλάζουν ρούχα. Μένοντας μέσα στο σπίτι περιμένουμε να φύγει γιατί αν δεν βρίσκει ανθρώπους έξω, θα σκάσει από το κακό του και θα εξαφανισθεί.

Η Ιολίνα και ο Κορονάκος μας είπαν ότι όταν έκλεισαν τα σχολεία χάρηκαν πάρα πολύ.



Μάλιστα όταν έμαθαν πως η μαμά και ο μπαμπάς θα έμεναν μαζί τους στο σπίτι όλη μέρα, πέταξαν από τη χαρά τους. Ήταν τόσο χαρούμενοι που έπαψαν να πειράζουν ο ένας τον άλλον και να μαλώνουν!





Οι γονείς τους όμως δεν φαίνονταν τόσο χαρούμενοι. Όταν τα παιδιά έβλεπαν τηλεόραση, εκείνοι έβρισκαν την ευκαιρία να τρέξουν στον υπολογιστή για να μάθουν νέα για τον κακό εχθρό, που τον λένε...**Κορονοϊό**. Ήταν πολύ σκεπτικοί και λιγομίλητοι...

Ένα απόγευμα η Ιολίνα και ο Κορονάκος έβλεπαν μία ταινία στο λαπ τοπ. Η Ιολίνα βαρέθηκε και πήγε προς την κουζίνα που ήταν οι γονείς της.

Εκείνοι μιλούσαν χαμηλόφωνα και ήταν πολύ σοβαροί. Κάθισε στην πόρτα και κρυφάκουσε, κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ ως τώρα. Η μαμά ρωτούσε τον μπαμπά τι σκεφτόνταν να κάνει μιάς και δεν γίνονταν πλέον συναυλίες και είχε μείνει χωρίς δουλειά. «Όσο παίρνεις το μισθό σου εσύ, θα τα καταφέρουμε. Μην



φοβάσαι, ας έχουμε υπομονή. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Αυτό που εμένα με ανησυχεί είναι οι τόσο θάνατοι που ακούμε στις ειδήσεις...», είπε ο μπαμπάς.



Η Ιολίνα γύρισε πίσω και κάθισε πολύ κοντά στον Κορονάκο. Αυτός την έσπρωξε και εκείνη άρχισε να κλαίει δυνατά. Ο Κορονάκος άρχισε και αυτός να κλαίει γιατί τον ενοχλούσε η φασαρία και δεν μπορούσε να δει την ταινία. Οι γονείς ήρθαν αμέσως αναστατωμένοι.

Η Ιολίνα έκλαιγε για πολλή ώρα, παρόλο που ήταν στην αγκαλιά της μαμάς και του μπαμπά. Όταν την ρώτησαν τι έγινε, εκείνη δεν έβγαλε μιλιά. Η μαμά άφησε την Ιολίνα να ηρεμήσει και αφού τελείωσε η ταινία είπε στον μπαμπά «Κώστα ο μικρός έχει ακόμη ασκήσεις στην Αριθμητική. Γιατί δεν πάτε να τις τελειώσετε».

Ο Κορονάκος άρχισε να φωνάζει «Δεν έχω τώρα όρεξη, είμαι κουρασμένος!» Άρχισε μεγάλος καβγάς...

Η Ιολίνα έτρεξε στο δωμάτιο της, ένιωθε πολύ άσχημα ενώ ο Κορονάκος προσπαθούσε να ηρεμήσει στο σαλόνι. Ο μπαμπάς και η μαμά άρχισαν πάλι να μιλούν χαμηλόφωνα μεταξύ τους. Τότε η Ιολίνα άκουσε τη μαμά να λέει «Αυτός ο Κορονοϊός είναι πολύ ύπουλος. Τώρα μπήκε και μέσα στο σπίτι μας και χαλάει τις σχέσεις μας. Τον κλείσαμε έξω για να μην κολλήσουμε και αυτός μπήκε κρυφά μέσα για να αρρωστήσει και την καρδιά μας.»



Πως θα καταφέρει η **ΙΟΛΙΝΑ** και ο **ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ** να νικήσουν αυτόν τον ύπουλο εχθρό, τον **κορονοϊό**;



Τμήμα Θεραπείας  
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,  
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

©Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς

[www.ibrt.gr](http://www.ibrt.gr)