

ΙΟΛΙΝΑ



&

ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ



Επεισόδιο 18^ο

Η Νέα Τάξη μας

Τα παιδιά μπήκαν μέσα στην τάξη για πρώτη φορά μετά από μήνες χωρίς να κάνουν προσευχή στην αυλή. Όλα ήταν αρκετά αλλαγμένα. Κανείς δεν μπορούσε να κάτσει μαζί με καποιό φίλο του. Όλα τα θρανία ήταν μακριά το ένα από το άλλο. Ο Κορονάκος δεν μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο με τα μεγαλύτερα αγόρια. Εκείνα έπρεπε να είναι σε άλλο σημείο της αυλής κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Και το πιο περίεργο από όλα: Είχαν χωρίσει τα τμήματα σε δύο ομάδες. Ο Κορονάκος δεν



έβρισκε πουθενά τον φίλο του τον Αντρέα!

Η κυρία καλωσόρισε τα παιδιά στην τάξη του Κορονάκου και συζήτησαν λίγο για το πως πέρασαν. Αλλά ο Κορονάκος τη διέκοψε με αγωνία για να μάθει που ήταν ο φίλος του ο Αντρέας.



Η δασκάλα τους εξήγησε ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να έρθουν στο σχολείο γιατί ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες». «Τι είναι αυτό πάλι;» ρώτησε ο Κορονάκος. «Μπορεί κάποιος συμμαθητής σας ή ένα μέλος της οικογένειάς του να έχει μία πάθηση η οποία τον κάνει πιο ευαίσθητο να κολλήσει τον κορονοϊό ή να αρρωστήσει πιο βάρια.»

«Αυτό είναι αδικία κυρία! Και εμείς δηλαδή θα κάνουμε μάθημα και οι άλλοι όχι;». Φώναξε ο Κορονάκος. Και αμέσως άρχισε να σκέφτεται ένα σωρό άσχημα πράγματα: «Θα μας εξετάσει, θα κοιτάξει τα τετράδιά μου και θα μου κάνει παρατήρηση για όσα δεν έκανα...Και ο Αντρέας είναι τυχερός που λείπει...»!

Τότε ο Κορονάκος άρχισε τα παράπονα στη δασκάλα και ακολούθησαν και οι άλλοι φίλοι του... Ένα σούσουρο επικράτησε στην τάξη!



«Κυρία μας βάζατε πολλά στην ηλεκτρονική τάξη»

«Κυρία κουραζόμασταν και δεν προλαβαίναμε να παίξουμε!»

«Κυρία δεν ακουγόσασταν καλά στις συναντήσεις μας!»
Όλα τα παιδιά είχαν παράπονα!

Η δασκάλα τους θα μπορούσε να σαστίσει και να στεναχωρηθεί που όλα τα παιδιά είχαν κάτι αρνητικό να της πουν αλλά εκείνη τους χαμογέλασε.

«Πόσο μου αρέσει που ακούω τις φωνούλες σας από κοντά! Είμαστε και πάλι μία ομάδα και μπορούμε να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Καταλαβαίνω ότι ήταν δύσκολο αλλά τώρα



μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί σε ό,τι σας δυσκολεύει.»

Ο Κορονάκος πάγωσε! Δεν το περίμενε! Πόσο διαφορετικά απάντησε η δασκάλα από ότι φαντάζονταν... Μάλλον δεν ήταν και τόσο καλό να σκέφτεται από πριν τι πρόκειται να συμβεί. Η αντίδραση της δασκάλας του έκανε μεγάλη έκπληξη... «Είναι όντως η πιο καλή δασκάλα του κόσμου!» σκέφτηκε ο Κορονάκος και αποφάσισε ότι αυτό έπρεπε να το πει στην αδελφή του: «Οι άσχημες σκέψεις και ο φόβος μας κάνει να παρασυρόμαστε και να φερόμαστε με τρόπους που δεν θέλουμε... Άρα, να σκεφτώ πρώτα κάτι δύο φορές γιατί έτσι μπορώ να ΚΡΑΤΗΣΩ ΑΠΟΣΤΑΣΗ και να δω τα πράγματα από άλλη πλευρά. Σωστά μας το είχε πει η δασκάλα μας!» είπε και χαμογέλασε.



Έχεις κάνει και εσύ ποτέ σκέψεις που σε παρέσυραν σε λάθος συμπέρασμα; Ζωγράφισε τις και στείλε τις στους φίλους σου στο email: iolinakoronakos@gmail.com



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

© 2020 Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς
www.ibrt.gr