

ΙΟΛΙΝΑ

&

ΚΟΡΟΝΑΚΟΣ

Επεισόδιο 15^ο

Απορίες

Ήταν ένα πολύ ζεστό απόγευμα και τα παιδιά άραζαν στη μικρή βεράντα με τα μαγιό τους, έχοντας τα πόδια τους σε μία λεκάνη με νερό. Μαζί τους έκαναν μπάνιο στη λεκάνη όλα τα αγαπημένα τους κουκλάκια. Οι γονείς τους ήταν μέσα στο σπίτι και συζητούσαν πολύ ώρα μόνοι τους.



Προσπαθούσαν να αποφασίσουν αν θα έστελναν τα παιδιά στο σχολείο τώρα που αυτό θα άνοιγε.

Ξάφνου χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο φίλος του Κορονάκου, ο Αλέξης. Ο Κορονάκος άρπαξε το τηλέφωνο όλο χαρά και άρχισε να κουβεντιάζει με το φίλο του. Όταν τελείωσε

γύρισε στη βεράντα πολύ στενοχωρημένος.

Τα παιδιά συνέχισαν το παιχνίδι τους και όταν βράδιασε πήγαν να ξαπλώσουν. Λιγό πριν κοιμηθούν ο Κορονάκος ρώτησε την Ιολίνα: «Εσύ ξέρεις τι είναι τα πειραματόζωα;» Εκείνη έκπληκτη είπε: «Όταν οι επιστήμονες φτιάχνουν ένα νέο φάρμακο πρέπει να κάνουν ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ για να δουν αν το φάρμακο είναι καλό. Γι' αυτό το λόγο έχουν συνήθως ποντίκια που τους δίνουν το φάρμακο. Αυτά είναι τα πειραματόζωα. Κάποιες φορές μπορεί να αρρωστήσουν ή και να πεθάνουν και αυτό σημαίνει ότι το φάρμακο δεν ήταν αποτελεσματικό. Τότε αλλάζουν το φάρμακο και ξανακάνουν το πείραμα από την αρχή. Αν κάνει καλό στα ποντικάκια τότε είναι καλό και το ετοιμάζουν και για εμάς τους ανθρώπους.

«Τι! Εγώ δε θέλω να γίνω ποντίκι και να πεθάνω!» ούρλιαξε ο Κορονάκος όλο τρόμο. «Από που σου ήρθε πάλι αυτή η σκέψη; απόρησε η Ιολίνα. «Ο Αλέξης έλεγε πως οι γονείς του δε συμφωνούν να ανοίξει το σχολείο και ότι δε θα κάνουν τα παιδιά τους πειραματόζωα». Η Ιολίνα τον άκουγε σιωπηλή. Μετά από λίγη ώρα τα παιδιά κοιμήθηκαν εξαντλημένα.

Όμως ο Κορονάκος ξύπνησε απότομα μέσα στη νύχτα από ένα κακό όνειρο: Είχε δει ποντίκια γιγάντια να μπαίνουν στο δωμάτιό τους. Ήθελαν να τους πάρουν μαζί τους! Άναψε το φως τρέμοντας από το φόβο του. Προσπάθησε να θυμίσει στον εαυτό του ότι ήταν απλά ένα όνειρο. Πήρε βαθιές ανάσες και σκέφτηκε κάτι όμορφο-όπως του είχε πει κάποτε η αδελφή του. Θυμήθηκε ότι η μαμά και ο μπαμπάς τους, τούς αγαπούν πάρα πολύ και δεν θα επέτρεπαν να συμβεί τίποτα κακό στα παιδιά τους.



ΠΟΤΕ! Σιγά σιγά ηρέμησε και τον πήρε ο ύπνος. Το πρωί μόλις ξύπνησε έτρεξε στους γονείς του. Χωρίς καν να προλάβει να πει «καλημέρα» φώναξε: «Θέλω να μάθω την αλήθεια!» και τους αφηγήθηκε τη συζήτηση με τον Αλέξη για τα πειραματόζωα.

Οι γονείς προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν «Στη ζωή δεν υπάρχει πάντα απόλυτα σωστό ή απόλυτα λάθος. Για πολλά θέματα δεν είμαστε σίγουροι για το ποιά είναι η καλύτερη λύση. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι για να λυθεί ένα πρόβλημα. Έτσι έγινε και με το θέμα του σχολείου. Οι ειδικοί διάλεξαν τη λύση που τους φαίνεται καλύτερη και θα τη δοκιμάσουν. Αν δεν είναι καλή θα εφαρμόσουν κάποιο άλλο σχέδιο. Εμείς εμπιστευόμαστε τους ειδικούς και εσείς εμπιστευέστε εμάς να αποφασίσουμε αν είναι καλό για τη δική μας οικογένεια να πάτε στο σχολείο.»

«Αυτό είναι λοιπόν το πείραμα με τα σχολεία και... χωρίς ποντίκια», πετάχτηκε η Ιολίνα. Και ο Κορονάκος είπε πονηρά:

«εεε, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάει στη θέση μου ένα ποντικάκι τη Δευτέρα...» Όλοι μαζί γέλασαν και άρχισαν το πρωινό τους.

Έχεις νιώσει ποτέ σαν τον Κορονάκο; Μπορείς να σκεφτείς κάποιο πρόβλημα όπου δεν υπάρχει ΜΙΑ ΜΟΝΟ λύση; Στείλε μας τις ιδέες σου στο iolinakoronakos@gmail.com



Τμήμα Θεραπείας
Παιδιών και Εφήβων

Α. Καλαντζή-Αζίζι, Α. Παναγιωτοπούλου, Κ. Σοφianoπούλου,
Μ. Ελευθεριάδου, Κ. Πουλάκη-Ευταξιοπούλου

© 2020 Ινστιτούτο Έρευνας & Θεραπείας της Συμπεριφοράς

www.ibrt.gr